

AKADEMIEN FÖR DE FRISKA KÄLLORNA
KÄLLEXKURSION
27 - 28 AUGUSTI 1993
TILL
GÖTEBORG OCH NORRA HALLAND

Exkursionsguide

Källvänner!

Välkomna till en ny exkursion i ett nytt område. Vi hoppas att det skall bli en lagom blandning av källkultur, hydrogeologi och källprovning. Denna lilla guide innehåller en sammanfattning av programmet, kartor och några lokalbeskrivningar samt en lista på deltagarna.

Med källhälsningar!



Gunnar Gustafson





1993-08-13

Källvänner!

Exkursion vid Göteborg och i norra Halland

Välkommen till Akademins för de friska källorna exkursion! Samling blir fredag den 27 augusti kl 10.15 vid Göteborgs Central (Nils Ericsonsplatsen, som är busstorget mellan Centralen och Nordstan), där vi väntar med buss. I mitt tidigare brev glömde jag busskostnaden, som är 100 kr för hela resan.

Turen går sedan till Kallebäcks källa, Pripps bryggeri, Fjärås bräcka och ut till Onsala. Genom att vi blivit så många, nästan 50 personer, kan vi inte äta middag på Mårtagåden utan får njöta oss med nordhalländska snittar och en drink. Middag blir sedan på Gottskärs läger. Det blir fläskfilé, och inklusive kaffe men utan dryck kostar den 171 kr. På lördag åker vi sedan via Rolfstorp, Tvååker, Åtrafors och Vessige och sedan norrut för att inträffa i Göteborg på eftermiddagen. Jag kommer att dela ut en liten exkursionsguide när vi startar.

Skulle ni ha fått förhinder är jag glad om ni meddelar Marie Henriksson på nedanstående adress.

Välkomna!

Gunnar Gustafson

Exkursionsprogram

Fredag 27 augusti 10.15 Samling Göteborgs Central (Nils Ericssonplatsen)

10.45 Gustavs källa och Pripps vattentäkt i Kallebäck

12.00 Pripps bryggeri i Västra Frölunda

13.00 Pripps bjuder på lunch

16.00 Fjärås Bräcka

17.30 Ankomst Gottskärs Läger, Mårtagårdens tvättkälla, Mårtagården, Halländska snittar och drink.

19.00 Källmiddag och förhandlingar

Lördag 28 augusti

8.30 Avfärd. I det följande anges inte tider eftersom det sannolikt finns fler stopp än tid att stanna, dagen får därför styras lite av väder och hemfärdstid. Vi siktar på att vara vid Göteborgs central före kl 17, det innebär att vi måste vända norrut kl15. Ni kommer att få med er ett matpaket, så vi äter lunch vid någon lämplig källa. Har ni inte thermos med er har vi med ett par stora för gemensamma behov.

- Ragnhilds källa vid Grimeton
 - Bexells stenar (något beroende på vägtag och väder)
 - Järnmöllan vid Tvååker
 - Ätrafors och Kvarnakällan
 - Höstena källor
 - Hagbards galge och Signes källa vid Asige

Källexkursion -93

Deltagarlista

Agerstrand, Torgny
Ahlberg, Leif
Anå, Stig
Carserud, Leif
De Geer, Jan
Eriksson, Anders
Ericson, Kjell
Eriksson, Sten
Ericsson, Tage
Espeby, Bengt
Frycklund, Cristina
Gustafsson, Gunnar
Hult, Anders
Johansson, Per-Olof
Knutsson, Gert
Larsson, Jörgen
Larsson, Lars-Olof Ej med
Lettervall, Ulf
Lindström, Riitta
Lundholm, Leif
Lång, Lars-Ove
Malmberg, Per
Möller, Åke
Nelson, Gösta
Nilsson, Kaj
Nilsson, Lasse
Norrström, Ann-Catrine
Olofsson, Bo
Rhen, Ingvar
Romson, Björn
Rurling, Sune
Rönnbäck, Brita
Sjökvist, Kurt
Sundlöf, Bertil
Svensson, Chester
Tilly, Anders
Tilly, Lena
Tornehed, Stig
Wedel, Per
Wiik, Bengt
Åberg, Curt



KARTA DAG 2 KÄLLEKURSION





FJÄRÅS BRÄCKA (VIÄK ÅS)

BETECKNINGAR	BERG I DAGEN	LERA	MORÄN	TORV	MO	I SÄLVS MATERIAL	SVALLGRUS	SVALLSAND

Fjärås
Bräcka



GRUNDVATTENYTAN VID INFILTRATIONSSTOPP 1978.07.13

VI A K A B



GRUNDVATTENYTAN VID INFILTRATIONSSTART 1978.06.06

RAGNHILDS KÄLLA

Inledning

Varbergs vattenförsörjning baseras till en del på grundvatten från Himleåns dalgång. Vid Ragnhilds källa, cirka 11 km öster om Varberg, finns en uttagsplats. Uttagssanordningarna består av 2 stycken filterbrunnar. För att förstärka grundvattentillgången infiltreras ytvatten från Jutabäcken, ett biflöde till Himleån, vid Källäng cirka 800 meter öster om uttagsplatsen.

De geohydrologiska förhållandena i Himleåns dalgång undersöktes år 1946 av Alfred Jerdén i samråd med stadsingenjörskontoret i Varberg. På grundval av undersökningen utfördes en vattentäkt vid Grimeton. Som en del av en omfattande utredning redovisad i "Vattenbyggnadsteknisk utredning avseende den framtida vattenförsörjningen för Varbergs stad" (SIB 30.3.1963) utfördes geohydrologiska undersökningar i avsikt att utvinna grundvatten i Himleåns dalgång: I samband därmed utfördes en sänkbrunn vid Ragnhilds källa samt en provisorisk infiltrationsanläggning vid Källäng. Sänkbrunnen har sedan fyllts igen och ersatts av ovannämnda filterbrunnar.

Geologiska och topografiska förhållanden

Det aktuella området är beläget i den östligaste delen av Halländska kustslätten, där denna möter sydsvenska höglandets utlöpare. Himleåns dalgång är bred och har flack botten. De ytliga jordlagren består av lera, vilken delvis har stor mäktighet. Leran är att betrakta som så gott som ogenomtränglig för vatten. Under leran ligger ett utbrett lager av sand och grus med en mäktighet som ställvis uppgår till mer än 20 meter. Vid Ragnhilds källa når det grövre materialet upp till markytan, varigenom ett naturligt grundvattenläckage tidigare förekom. Mellan Grimetons kyrka och Källäng, 2 km nordnordost om nämnda kyrka, sträcker sig ett höjdområde, som består av morän med ett stort antal nordväst-sydostligt orienterade ändmoränryggar. Åtminstone den nordostligaste av dessa vid Källäng har i likhet med andra bildningar av samma typ i Varbergstrakten visat sig bestå av sorterat sand- och grusmaterial med god vattengenomtränglighet. Detta material har förbindelse med sand- och gruslagren under leran i dalgången, vilket är förutsättningen för ovannämnda infiltrationsanläggning.

Grundvattnets strömningsförhållanden

På grundval av långvariga, kontinuerliga vattenståndsobservationer i ett nät av observationsställen redovisades i ovannämnda vattenbyggnadstek-

niska utredning (SIB 30.3.1 1963) ett antal representativa strömriktningsslinjektor utvisande förhållandena vid varierande grundvattenuttag och infiltrationskapacitet. Planläget av utnyttjade observationsställen framgår av plansch 1. På samma karta redovisas grundvattnets strömningsförhållanden vid en tidpunkt då tillrinningsområdet till Ragnhilds källa bedömes ha haft maximal utsträckning. Som framgår av kartan strömmar grundvattnet i stort sett mot väster i dalens längdriktning. Grundvattenytans lutning är inom större delen av området likformig och av måttlig storlek, vilket tyder på att vattengenomträngligheten i det grövre materialet under leran är god. Ett undantag härifrån utgör moränområdet söder om Ragnhilds källa.

Föreslaget skyddsområde

Grundvattenströmmen till Ragnhilds källa kommer huvudsakligen från öster. Strömningsförhållandena när infiltration vid Källäng ej pågår framgår av plansch 1. Eftersom dalgången är täckt av lera bedömes risken för förorening av grundvattnet vara liten från norr och nordost. Eventuella ytliga föroreningar norr om Himleån uppfångas av ån och föres bort. Skyddsområdet bedömes sålunda ej behöva utsträckas norr om Himleån. Söder och sydost om Ragnhilds källa saknas det skyddande lerlagret, varför skyddsområdets utsträckning är störst i nämnda riktningar. På grund av förekomsten av lerlagret omkring uttagsplatsen bedömes inre skyddsområde ej erfordras. Lerlagret är dock tunnt eller saknas helt inom brunnsområdet, varför det är angeläget att detta område endast utnyttjas för vatten-täktsverksamhet.

Med utgångspunkt från ovan redovisade förutsättningar har på plansch 1 inlagts föreslagen gräns för yttre skyddsområde.

niska utredning (SIB 30.3.1963) ett antal representativa strömknikningslinjektor utvisande förhållandena vid varierande grundvattenuttag och infiltrationskapacitet. Planläget av utnyttjade observationsställen framgår av plansch 1. På samma karta redovisas grundvättnets strömningsförhållanden vid en tidpunkt då tillrinningsområdet till Ragnhilds källa bedömes ha haft maximal utsträckning. Som framgår av kartan strömmar grundvattnet i stort sett mot väster i dalens längdriktning. Grundvattenytans lutning är inom större delen av området likformig och av måttlig storlek, vilket tyder på att vattengenomträngligheten i det grövre materialet under leran är god. Ett undantag härifrån utgör moränområdet söder om Ragnhilds källa.

Föreslaget skyddsområde

Grundvattenströmmen till Ragnhilds källa kommer huvudsakligen från öster. Strömningsförhållandena när infiltration vid Källäng ej pågår framgår av plansch 1. Eftersom dalgången är täckt av lera bedömes risken för förorening av grundvattnet vara liten från norr och nordost. Eventuella ytliga föroreningar norr om Himleån uppfängas av ån och föres bort. Skyddsområdet bedömes schlunda ej behöva utsträckas norr om Himleån. Söder och sydost om Ragnhilds källa saknas det skyddande lerlagret, varför skyddsområdets utsträckning är störst i nämnda riktningar. På grund av förekomsten av lerlagret omkring uttagsplatsen bedömes inre skyddsområde ej erfordras. Lerlagret är dock tunnt eller saknas helt inom brunnsområdet, varför det är angeläget att detta område endast utnyttjas för vattentäktsverksamhet.

Med utgångspunkt från ovan redovisade förutsättningar har på plansch 1 inlagts föreslagen gräns för yttre skyddsområde.

Gottskärs kursgård!

Belägen på Onsalahövön i Hallands norra del, bara 1 mil från pittoreska Kungsbacka och en $\frac{1}{2}$ timmas bilresa (motorväg) från Göteborg. Gottkärs Kursgård ägs av Gbg:s FBU-Förbund och genomgick en omfattande upprustning i mitten på 70-talet, i dag en modern anläggning med god standard.

Kursgården som förlogit över 68.000 kvm mark, är omgiven av vacker natur, med badstränder och saltstänkta klippor på gängavstånd.

Förläggningskapaciteten är 160 bäddar. Du kan välja att bo i 2-bäddsrum eller den mer familjevänliga stugbyn, som har 15 st. stugor med fyra bäddar i varje. Det finns också 1-bäddsrum att tillgå.

I förläggningsbyggnaderna finns rymliga tvätt- och duschrum, samt toaletter. I anslutning till stugbyn, pentry med elspisar och kylskåp, tvättstuga med torrk- och strykrum, samt separata hygghus.

Runt Kursgården finns motions slinga.

I Kursgårdens centrum ligger den väl tilltagna herr- och dambistro.

De fem lektionssalarne rymmer 60, 40, 30, 30 resp. 25 elever, konferensstaylor med filmduk och över head tillhandahålls.

"Trubaduren" heter den mystiga fritidsbyggnaden, där Inrymscaféteria, Bar samt Färg-TV och stereoanläggning. Videoförhållan kan visas efter överenskommelse.



Rummen är fräscha med god vandrarehemsstandard, utrustade med varmt och kallt vatten.

+ Bananer

I stugbyn bor Du ihop med "privat" med egen Ingång, i stugorna finns fyra bäddar. Servicelhus med kök, dusch och toaletter finns strax intill. Utanför stugkullen kan Du själv ordna mysiga grillaffärar.

Efter doppet i de salta bölfjorna, kan Du sola på sjunna klippor eller om Du föredrar den illa gräspädden.

FBU



MÅRTAGÅRDEN

Kaptensgård från 1700-talet
Onsala

Ett riksobjekt inom halländsk
kulturminnessvård



I Knut och Tora Larssons stiftelse Mårtagården ingår representanter för Länsstyrelsen i Halland, Museet i Varberg, Nordhallands hembygdsförening och Onsala Kofferdi Kapteners förening.

Öppethållande: Sommaren 1992 visas Mårtagårdens bostadshus följande dagar och tider under medverkan av bl a den ideellt verkande föreningen Mårtagårdens Vänner: Söndagarna 27 juni, 5 och 12 juli samt 1, 8 och 23 augusti kl 13-17. I övrigt tas förbeställda grupper och sällskap emot överenskommelse med: Turistbyrån i Kungsbacka 0300-342 84, Mårtagårdens Vänner 0300-618 90 eller Mårtagårdessitelsen 0300-619 97, 0300-608 36

Sjöd Mårtagårdens vänner!
Bliv medlem, årsavgift 50 kronor. Anmälan via pg 70 28 70 - 7

(Vinjetteckning: Stig Anå)

KAPTENSGÅRDEN MÅRTAGÅRDEN I ONSALA

Den agrara bebyggelsen på Onsalahalvön speglar i hög grad bondeseglationens betydelse för utvecklingen inom denna del av Halland. Flertalet av kaptensgårdarna uppfördes i slutet av 1700-talet, den svenska bondeseglationens storhetstid och utgör en i många avseenden unik kulturhistorisk bebyggelse.

En av dessa välbevarade kaptensgårdar är Mårtagården, som jämte granngården Apelhögen ingår i Knut och Tora Larssons stiftelse. Det öppna agrarlandskapet med sina karakteriska stengårdsgårdar utgör i förening med bebyggelsen en intressant kulturhistorisk miljö, omgiven av 1960- och 70-talens villaområden. Den närbelägna Mårtaskogen med bl a en stor slagen utsikt över Västerhavet och Kungsbackafjorden och sina motionsstigar är ett attraktivt område för alla som bor i denna del av Onsala. Till stiftelsen hör vidare en lantarbetarebostad från 1930-talet.

Bostadshuset på Mårtagården från 1780 är uppfört i en och en halv våning av typ "framkammarstuga". Ursprungligen var gården kringbyggd med inkörsport i en länga i norr, men denna togs bort på 1830-talet. Gården tar i dag som en öppen famn emot besökarna. Bostadshusets rumsindelning är i stort sett oförändrad. Ett undantag utgör ett kök som inretts på vinden. Det skedde i slutet av 1920-talet när man började hyra ut till sommargäster.

I den stenmursomgärdade trädgården, i maj lysande gul av alla gullvivor, bär en minnessten namnen på gårdenas ägare alltifrån byggherren Lars Ryberg 1780. Efter honom kommer sonen Jöns Ryberg och Anna Elisabeth Giedda och senare sonsonen Bengt Ryberg och Maria Susanna Dannberg. Nästa ägare blev deras dotter Maria och sjökapten Andreas Cullberg. I samband med näringsfrihetens genomförande 1864 upphörde kravet på att landsbygdens skeppare också skulle vara borgare i en stad. Cullberg blev den förste redaren registerad i Onsala. 1880-talets lågkonjunktur fick svåra följer för bl a seglationen. Cullberg kom på obestånd och måste lämna Mårtagården. Nästa ägare blev sjömannen Adolf Larsson och hans maka Davida Aurora Carlsson från Hanhals.

Minnesstenens sista namn är Knut Larsson. Han övertog gården efter sina föräldrar 1937. Vid sin död 1961 testamenterade han Mårtagården, med fast och lös egendom, jämte Apelhögen till en stiftelse som bär hans och hustrun Toras namn. Hon hade under sin livstid dispositionsrätten till Mårtagården. 1991 dog hon i en ålder av 90 år. Bostadshusets interiör med alla inventarier är i stort sett oförändrad sedan Knut Larssons tid och välvilorna som ett levande hem besökarna. De flesta av möblerna är tillverkade i Lindome och utgör arv efter Knut Larssons föräldrar samt morföräldrar, strandridare Carl Johan Carlsson och hans hustru Johanna.

Till gårdshistorien hör främst Mårtagårdens roll inom den nordhalländska bondeseglationen. Under den Larssonska tiden försöker man på olika sätt förstärka ekonomin på ett förhållandevis litet jordbruk. På kaptenernas tid kom huvudparten av inkomsterna från sjöfarten. På 1910- och 20-talen skedde uthyrning för barnkoloniverksamhet. Senare blev Mårtagården "sommarnöje". Med övervåningens kök och lillstugan i f.d drängstugan har Mårtagården ett i dag för Västkusten unikt sommargästmuseum. I en f.d vagnbod och hönshus finns numera en liten utställningslokal, i år med ett urval äldre redskap från gården.

Mårtagården visas under sommarsöndagar och därutöver tas förhandsbeställda grupper emot för guidade visningar. I de närmaste planerna ingår att anlägga en natur- och kulturstig. En anhalt blir den källa/damm som finns i slutningen framför Apelhögen. Denna användes för bl.a tvätt.

Mårtagården är sedan några år byggnadsminne och hela egen med det öppna kulturlandskapet är förklarat som ett riksobjekt inom halländsk kulturminnesvård.

Knut och Tora Larssons donation förvaltas av en stiftelse, i vilken ingår representanter för Länsstyrelsen i Hallands län, Kungsbacka kommun, Museet i Varberg, Nordhallands hembygdsförening och Onsala Kofferdi Kapteners Förening (Sveriges näst äldsta sjöfartssammanslutning). Ordförande sedan stiftelsens bildande 1963 är Stig Tornehed.

6. Rolfstorps kyrka

På en bergshöjd i gränstrakten mellan bördig slättbygd och skogsbygd, reser sig Rolfstorps kyrka markerat i landskapet. Samolikt uppfört på en förhistorisk kultplats, signalerade de medeltida murarna väl synligt den kristna tron. Men idag inbäddad i en riklig trädvegetation med ålderstigna ekar, kas- tanj, lön och ask, ligger kyrkan nästan "i skymundan" för förbi passerande på länsvägen Varberg-Värnamo.

Som de flesta halländska kyrkor har Rolfstorps kyrka sina rötter i medeltiden, sannolikt 1200-talet. Merparten av långhusets väggar är kvar från denna tid. Genom en tillbyggnad på 1600-talet förstördes det ursprungliga korpartiet. För att öka antalet sittplatser för en snabbt växande församling, byggde man vid 1800-talets början till tvärramar på långhuset. En korskyrka skapades. För många halländska kyrkor tog man till en radikalare lösning. Ofta rev man de små medeltida kyrkorna och byggde gigantiska nygotiska katedraler.

En av kyrkans absolut förfämsta sevärdheter är dopfunten. Genom sin högheliga funktion och slävlkart genombrott funtarna nästan uteslutande var av sten, är det en föremålskategori som oftast utgör kyrkornas äldsta inventarie. Halland har ovanligt många medeltida dopfuntar bevarade.

Just funten i Rolfstorp har speciellt intresse. Den är huggen i tre delar, sannolikt vid 1200-talets början. Materialiet är täjsten. Som den enda dopfunden i Halland är den vidare signerad! Detta är ganska ovanligt. Man har ju ofta kallat medeltiden "de okända mästarnas tid". Men i Rolfstorp avslöjar mästaren sig med orden "Thorkillus me fecit", d v s Thorkillus har gjort mig.

Rolfstorpskyrkans konsthistoriskt mest intressanta inventarier och det som domineras kyrkorummets inredning är altarrupsats och predikstol. I en dekorativ rik barockstil, utgör de utsökta prov på en avancerad träsnidarkonst. Sannolikt är det inte ett provisarbete utan har framställts i någon skånsk verkstad.

Altarrupsatsen är skuren i ek och daterad 1655.

Centralbilden utgörs av en målad nattvardsframställning, en av de bärande idéerna i det lutherska budskapet. På båggesidor om målningen berättar skurna bilder om Kristi pinas historia.

Samtidia och sannolikt tillverkade i samma verkstad som altarrupsatsen är också predikstolen ett praktkonstverk. I fem fält med figurer i högrelief, berättas om Jesu lidandes historia.

På nuvarande långhusväggen finns rester av medeltida kalkmålningar. Ett tvärdelet fält visar olika scener ur Getsemane- och Golgatahändelserna. Utöverandet är dekorativt utfyllnande och enkelt. Tidsmässigt ligger de vid den slutande medeltiden, omkring 1500. Man urskiljer också en ännu äldre målning, ev från 1200-talet, som tycks vara en del av berättelsen om Jesu dop.

7. Högabergsgravfältet, Grimeton

Högabergsgravfältet är ett av de vackraste och bäst bevarade i Halland. Det ligger på en moränås i nordvästlig riktning. Gravformerna är många, det tyder på att det använts under lång tid.

Gravfältet sträcker sig ca 400 m längs åsen. Största bredden är 60 m.

Vid inventeringen 1966 antecknades 35 högar, 2 rösen, 40 runda stensättningar, 2 kvadratiska stensättningar, 2 avlånga högar, långhögar, 3 treuddar och 15 resta stenar. Högarna är 4-15 m i diameter och 0,4-1,4 m höga. De två kvadratiska stensättningarna har 5, resp 6,5 m sida. Båda har kantkedja. De båda långhögarna är 9 resp 17 m långa, 2-5 m breda och 0,3-0,5 m höga. De är övertvärade med iyan synliga stenar.

8. Bexells talande stenar

Grimetons hembygdsnester Ivar Karlsson i Grimslått berättar:

Alfred Bexell var son till prosten Justus Bexell i Harplinge och denne i sin tur var bror till prosten Sven Peter Bexell i Grimeton som skrev Hallands historia och beskrivning.

Alfred Bexell arrenderade Torstorphs gods år 1874. Detta gods hade tillhört ätten von Wolffradt sedan mitten av 1600-talet. År 1879 utbjöds Torstorp vid auktion vanvid Alfred Bexell blev ägare fram till 1899.

Torstorp var då ett stort gods. Här fanns en mängd dagsverkstorp, många statdränger, lönsrängar och pigor. Bexell var driftigt jordbrukskare, han odlade, dikade, näglade, hade eget tegelbruk. Han var fördranande i arbetet men var mån om traktering till arbaterna. Allmänt kända voro hans höstkalas efter skördens inbärgning. Då voro alla på godset välkomna. Borden dignade av mat och dryck, brännvin ej att förglömma. Det var musik och dans, stämningen var hög.

Bexell var även riksdaysman. Han var original, häftig och något burdus. Hans infall i debatten åhördes ofta under allmänt skratt. Före sin riksdaysvistelse blev Bexell god vän med amerikanska ministern som hette William Widgery Thomas Jr. Denne skrev en bok om Sverige och sin långa vistelse här. I denna bok berättar han i ett kapitel hur han var gäst hos Bexell på Göingegeården, vilket gods Bexell även ägde. Han berättar om den stora harjakt han fick vara med om på Balgö den 16 och 17 oktober 1883. Minister Thomas omtar även hur Bexell låter inrista namn på kända personer samt sentenser på de släta berghällarna i Thorstorps skog. Ovänners namn låter Bexell inrista upp och ned, säger Thomas. Bexell begärde att Thomas skulle ge ett bra förslag på en inskrift på något av världsspråken. Thomas föreslog då: "Lapidès loquentes semper habemus" (Vi hava alltid talande stenar). "Gott", sade min värd, "det skall i morgon bliva inristat". Thomas skriver vidare: "Det finns på godset en gammal stenhuggare och jag misstänker starkt, att hela hans tid går åt att inrista namn och motto". "Man säger" anmärkte herr Bexell, "att Sverige blandas med andra och dess språk upphöra att finnas till. Men om ock alla andra vittnesbörd går förlorade, skola dessa evigt bestående berg fortlanta till kommande slägter ett ädelt tungomål, taladt af ett folk, som väl spelat sin roll på världens skädeplats".

Den förste stenhuggaren hette Elof, han var född i Valakärr. På somrarna bodde han på torpet Attekullen (Hyttan). Johan Olsson som var född där 1872 har berättat för mig att han var i 12-årsåldern när Elof började huggningen men han torde inte ha varit mera än 10-11 år eftersom minister Thomas omtar inskrifterna i samband med sitt besök vid den stora harjakten år 1883.

År 1889 övertogs undertecknads föräldrar detta torp. Då hade en annan stenhuggare övertagit arbetet. Minna föräldrar kallade honom Patrick. Elof sörde för

färligt. Johan Olssons mor försökte få honom att ta det måttligt, men superiet förkortade hans liv.

Patrick var skicklig, hans inskrifter är välförmade och djupt huggna. Han sätputsade stenens yta före huggningen. Jag har funnit 10-15 färdigputsade "taylor" som han ej hunnit förse med inskrifter. Thorstorps gård styckades till smågårdar omkring 1910-1914. Dessa förförinnan förättades lantmäteri. En äldre bröder var med och höll upp "pinnar". När han kom hem om kvällarna berättade han om vad han läst på stenarna. Senare var jag med andra barn på somrarna och plockade bär, då hade jag den första direkta kontakten med de talande stenarna. När ännu några årtionden gått var det kanske bara vi som som bodde i Thorstorpstrakten som hade reda på "Bexells härlistrinningar". Då hände sig att prosten Ernst Sjöblom i Varberg och hans bror musikdirektör Nils Sjöblom skaffade sommarstugor i Åkulla. Vid vandringer i Ålmebergstrakten fingo de se några bokstäver inhuggna i en sten, när mossan skrapats bort kunde de läsa: "i mäktigheten av riutningen ligger något elegant". Nu blev det fart. Sjöbloms väckte liv i de hundratals visdomsorden som slumrade under mossan. Genom tidningsartiklar spreds kunskapen om dessa inskrifter vida omkring. På den tiden bodde ännu en dotter till Alfred Bexell, nämligen fru Ebba Sandberg i Varberg. Hon har berättat för Nils Sjöblom minnen från gamla tider. Det torde vara hon som sagt att den som gjorde den fina huggningen var Anders Sund från Platsama i Varberg (alltså den som mina föräldrar kallade Patrik).

9. Grimetons radiosation

Som monument över vårt sekels teknologiska landvinningar och som imponerande ingenjörskonst, tecknar sig radiomasterna i Grimeton skarpt mot himlen.

Stationen, en gång Sveriges största när den invigdes 1924, fungerade ursprungligen som avsändningsstation för telegraffering med Amerika. En station i Kungsbacka svarade för mottagningen.

15. Bolsestugan, Trönninge

Ryggåsstugan, knuttimrad med gavelhärbärgshus i skiftesverk, varav blott det östra är ursprungligt.

Bolsestugan, som fått sitt namn efter de stora stockarna, bålarna, i väggarna, är enligt uppgift från 1700-talets mitt. Den tillhör en typ av boningshus, som förr var allmän i Halland, nämligen det sydgötiska huset med lägre mittparti än gavelhusen.

Det tjocka tångtaket på stugan förekom i äldre tid på ett stort antal boningshus i kustbygden – en detalj i västsvenskt byggnadsskick, som knyter Halland samman med södra Norge, östra Jylland och norra Själland, samt Länsö och Anholt till ett gemensamt kulturområde runt Kattegatt. Denna byggnad är numera troligen den enda i Halland med bevarat tångtak.

I början av 1900-talet förvärvade konstnären *Severin Nilsson* (1846-1918) stugan som ateljé. Den inköptes sedanmera av kommunen. Bolsestugan disponeras nu av Lindberga hembygdsförening, som i samråd med museet i Varberg inrett byggnaden.



Grimetons radiostation.

Båda halländsstationerna ingick i sin tur som integrerade delar av Göteborgsstationen.

Antennen – 2.300 m lång – bärts upp av 6 st master varierande mellan 110 och 130 meters höjd. Avesta bruk leverade de 900 ton balkar och järn som gick åt. Resningen av masterna var ett ingenjörspproblem som uppmärksammades utanför Sveriges gränser. Undersektionerna av vajje mast – ca 40 m – byggdes färdiga i markläge och restes sedan, varefter man byggde bit för bit i höden.

Jordledningssystemet bestod av ett 200 km långt nät av tre millimeters koppartråd, nedgrävt på ett djup av en halv meter. Vid sidan av själva stationshuset, lämpligt nog uppfört i en saklig, nästan funktionell stil, växte en hel liten koloni av prydliga bostadshus för telegrafverkets tjänstemän upp på platsen. En samtida notis säger vidare:

”Det kan med fog sägas att vederbörlande sökt göra tillvaron för personalen på denna avlägsna plats så drälig som möjlig. Sålunda har telegrafverket anlagt stora trädgårdar kring stadshusen, gödslat dem, sätt gräs, planterat frukträd och blommor, vadan den lilla kolonien ser mycket prydlig ut mot bakgrundens av de skyhöga masterna. Bostadshusen äro en och tvåfamiljssillor, solit uppfordra, men icke desto mindre ganska billiga.”

10. Åsbro

I området ingår stenvallsbro, rester av laxgård, delar av äldre vägar samt bebyggelsen på Åsbro 1:5, f.d gästgivargård.

Övergången av Viskan just här har trotsen fört historiska anor. Här passerar den gamla komunikationsleken mellan inland och kustland genom Viskadalen, här gick också den inre och Nordhålländska huvudleden i nord-sydlig riktning som var föregångare till den s.k kustvägen.

1194 anlades Cistercienserklostret i Ås. Tämligen omgående etablerade klostret ett fast laxfiske längre uppströms Viskan, vid Åsbro. Nedanför Åsbro byggde de en laxgård bestående bl.a av en rad stenkär. De fem stenkärnen finns kvar än idag.

1536 indrogs klostergodset och laxfisket till danska kronan och då Halland blev svenskt under 1600-talet övergick det i

Järnmöllan i Tvååker

Synen på den industriella utvecklingen i Europa under medeltiden är under en betydande förändring. Tidigare har man främst velat se den stora utvecklingen av industrien som ett resultat av den industriella revolutionen under senare delen av 1700-talet och 1800-talet. Man har nu funnit att det fanns betydande föregångare till de mekaniseraade industrier som skulle komma under den industriella revolutionen men där produktionen främst skedde på en hanverksnässig bas men i en mycket stor skala. De stora föregångarna här är väl textilindustrin i England och Flandern, men hit bör man även räkna Europas järnindustri. Här har forskningen under senare år kommit att på ett betydande sätt kunnat visa att det redan på 1100-talet fannits hyttanläggningar i Sverige, Österrike, Tyskland och Spanien. Man har här nyttjat helt olika tekniker, vilket sannolikt berodde på de mäimer, som man har haft tillgång till. Ett av de tidigaste skriftliga beläggen för en industriell järnhantering i dessa sammanhang är uppgifterna i ett donationsbrev av biskop Absalon till Sorö kloster 1197. Brevet finns inte bevarat i original utan endast i senare avskrifter eller referenser. I texten näms en *Molendino, ubi fabricauit ferrum.*

I samband med formminnesinventeringen för den ekonomiska kartan i Halland kom man att registrera ett flertal järnframställningsplatser, varav en var belägen vid ett vattenfall i en liten bäck. Merparten av de registrerade järnframställningsplatserna var av den lågtekniska typen, baserade på en framställning av järnet i enkla blästerugnar. Slaggharpen vid bäcken skiljer sig i betydande grad från de övriga platserna. Delspga sitt läge, men även slaggen här har ett delvis annat utseende än de övriga slaggharpen. De påminner närmast om senare tider hammarslagg. Förutom slagge finns det även på platsen en hjulgrav till ett vattenhjul, två vattenrärror och en dammvall till vattenkonsterna.

Ser man till de bevarade lämningarna har vi sannolikt här att göra med en eventuell hammare. Det är främst slaggen och platsens läge som tyder på detta. Det skulle i så fall kunna vara en av de äldsta bevarade hamrarna vid idag känner i Sverige och i Europa.

Som redan sagts är platsen mycket välbevarad och man kan studera de olika delarna som den eventuella hammaren har bestått av. Den enda störningen, som är möjlig att se är att det sannolikt senare har legat en skvaltkvarn på platsen. Trots att mycket pekar mot att det kan vara en hammare, finns det en möjlighet inom man har grävt platsen, att det kan röra sig om en reduktionsanläggning, dvs en ugnsplass, där man tillverkat järn ur malm, med en metod liknande den spanska katalanprocessen, vilken skulle kunna ge en liknande slagge.

För att undersöka järmöllan har det bildats ett svenskt-danskt forskarlag, vilka hoppas på nordiska pengar för att kunna belysa den tidigaste industriella fasen i Norden, med att studera en dansk hytta, vilken av historiens tillfälligheter har kommit att ligga på nuvarande svenska territorium. Det är bara genom en undersökning av denna mycket välbevarade plats, som det finns en möjlighet att kasta ljus över denna Nordens första fas av industrialisering.

Gert Magnusson
Stockholms universitet



ÄTRAFORS — SAMHÄLLET VID FORSEN

Histориен har bekräftat att folk hade sina första boplatser vid vattendrag, och så har även varit förhållandet utmed Åtran. När sedan människorna kom på tanken att använda vattenfallen som kraftkälla, blev givetvis de platser som hade en sådan tillgång, särskilt uppmärksammade.

Åtrans vatten kom först till användning som flottled. Många tuseń äro de timmerstockar, som flottats från Västergötland till ångågen vid Herting i Falkenberg. På 1870-talet sorterades en del timmer ifrån och stannade vid en då uppförd såganläggning i Ätrafors. Ytterligare timmer kom att stanna i Ätrafors, då trämassefabriken år 1889 började sin verksamhet.

Under den tid som flottningen pågick, var det ortens folk som i regel voro syskelsatta därmed. Det var en extra inkomst och även en välkommen sådan, enär förtjänsterna på den tiden voro ganska minimala. Flottningschefen var dansk och hette Jensen, och denne hade inte alltid så trevliga dagar. Han skulle hålla ordning både på timret och arbetsfolket. Det sistnämnda hade nämligen en ganska ful ovana, som för all del var ganska vanlig på den tiden, nämligen att besöka Ljungby eller Sjönebad, som hade den begärliga spriten till försäljning. Trots att förtjänsterna var små, hade dock flottarna både pengar och tillfälle att på arbetsidén anskaffa den begärliga varan. Var och en kan ju förstå den arbetstakt som blev följden härav. Flottningschefen kom givetvis vid sådana tillfällen att till sina underrordnade ge förmaning och tillrättavisning.

Laxfisket var mycket givande för Rävige by, som hade sin fiskeplats nere vid forsen. Under fisketiden fångades en myc-



Rävige fors före utbyggnaden.
Riktig tillgång på lax fanns då i Ätran. Rävige by hade sin fiskeplats vid forsen, som laxen hoppade uppför

kenhet av lax, och lax var en vanlig maträtt alla dagar under denna tid. Mycket lax fick forslas till Falkenberg, och det var säkerligen ett bra dagsverke att på den tiden fara till stan, då ingen järnväg fanns. Enda sättet att komma till Falkenberg, för den som inte hade hästar att köra med, var att gå.

På 1870-talet byggde en dansk vid namn Hansen ett sågverk på det s. k. fabriksonsfädet. Hansen arrenderade vattenrätten vid Rävige fiskeplats och lät bygga en kanal från den s. k. "hähålan", för att leda vatten till en turbin om 50 hkr, som skulle driva nämnda sågverk. Timmer levererades till sågverket av Mölnéby, som trotsigen var intresserat av Hansens förehavanden.

En kvarn byggdes vid än på platsen mitt emot nuvarande



handelsaffären. Kvarnägaren, Josef Andersson, hade varit i Amerika och där fått kännedom om en nykonstruerad vattenturbin, en sådan inköptes också och monterades in för kvarndriften. Vidare gjorde kvarnägaren en överenskommelse med Hansen att få tillgodogöra sig vatten för kvarndriften från sågverkskanalen. Kvarnörtsisen blev efter därtida förfallanden lönnande, men då ocnighet om vattenrätten uppstod mellan de båda rörelseidkarna, byggde även Hanscn en kvarn i sitt sågverk. Andersson svarade med att bygga ännu en kvarn, denne på askomesidan av ån, och nästan mitt för sin egen kvarn på okomesidan. Han skölte själv båda kvarnarna, och medclist en linbana över älven åkte han mellan dem.

Den bro som leder över Högvadsån i Åtrafors fick vid nämnda tid ej passeras utan att bropengar betalandes. Av denne anledning fanns en vägbom strax ovanför bron, och huset där "brotullaren" bodde kallades "bomstugan". I denna idkades även handel av samme man, som hade hand om broavgifterna. Dessa utgick med 30 öre för hästskjuts med två hästar och 15 öre för en häst. För dessa avgifter skulle brotullen hålla nämnda bro i godkänt skick. Bomstugan torde ha varit en av de första byggnader, som uppfördes i Åtrafors.

År 1889 uppförde Mölnbeby A.B. en trämassefabrik, vilken gav arbete åt många av folket i bygden. Företaget leddes av disponent Ernst Holländer. Företagets produktion uppgick till cirka 7 ton pappersmassa pr år, vilken var avsedd för export. För att få massan till närmaste lastageplats måste hästskjuts användas, någon järnväg var vid denna tid ej påtänkt i orten. Trämassefabriken hade därför ett flertal kuskar anställda, bland dem Lars Johan Gabrielsson, som kördé sträckan Åtrafors—Falkenberg otaliga gånger med last av trämassa.

Råvaran, i detta fallet trä, kom med den övriga flottningen. Trämassefabrikens stockar voro märkta och sorterades in i en flottränna först till kaphuset, där timmerstockarna kapades i jämliga längder. Därefter fick de s.k. "kubbarna" passera de olika maskinerna, tills pappersmassan var färdig då den pres-

sades i balar. Senare upptogs fabrikation av papp, vilken framställdes i stora ark, som i sin tur sammanspackades i balar, även dessa för export. Sedan järnvägen byggs och öppnats för trafik, behövde hästskjutsarna endast köra pappersbalarna till järnvägsstationen, där ett större magasin var uppfört.

Fabrikationen av massa och papp erforderade ganska stora lokaler. I söder, till höger om landsvägen och mitt emot handelsaffären, låg själva trämassefabriken och intill denna ångpanehuset. Ovanför detta var ett torvhus beläget, och intill detta kaphuset och smedjan. På vänster sida om landsvägen lågo torkladorna för pappen. Dessa lador varo ganska stora — cirka 100 m. långa — och till dem gick en transportbana från fabriken. De två förstnämnda byggaderna, trämassefabriken och ångpannehuset, varo byggda av tegel, de övriga av trä. Två höga skorstenar reste sig även på fabriksonrådet. En ångsiren angav arbetstiden, som då var 12 timmar i dags- såväl som nattskift. Bostäderna för arbetarna varo som oftast tränga, köket fick utgöra både sov- och finrum, ett förhållande som kunde vara besvärligt för den som behövde vila efter 12 timmars nattskift.

Trämassefabriken blev ej så gammal. Natten mellan lördagen och söndagen den 13 maj 1905 brann den ned, och någon återuppförgnad blev det ej tal om. Av de stora skorstenarna stod nu endast tegelmurarna samt de höga skorstenarna kvar.

År 1916 inköpte Héroults Elektriska Stål såväl vattenfall som fastigheter av änkefru Anna Edlund-Hansson, som då var ägare därav. Detta bolag hade förut sin verksamhet i Kortfors i Värmland, men behövde utöka sin fabrikation. Då bolaget ej kunde erhålla tillräcklig elektrisk energi av sin närliggande leverantör (Örebro kraftverk) inköptes fabriksområdet och vattenfallet i Åtrafors, för att företaget därmed skulle kunna bli sin egen kraftleverantör. Befolkningsväntade nu nya, goda tider.

Dammbyggnaden och den "gamla" kraftstationen byggdes först. Medan dammbyggnaden pågick, byggdes även ett stäl-

verk. Under byggnationen behövdes givetvis mycket folk, och arbetare kom från snart sagt alla hörn av vårt land. Stålverket uppfördes på Axtornaområdet i vår grannsocken Köinge.

Det nya bolaget gjorde allt för att lösa bostadsproblemet för det myckna folket, men allt vad som fanns att hyra blev i all hast uthyrat. Efter inköp av fastigheten Tången började bolaget där bygga en mängd bostadshus, och området fick snart namnet "Kineskvartet". Hit inflyttade i stort sett alla sorters folk, representanterande skilda yrken. Det var bråttom med att anställa arbetare, Stålverket skulle börja sin produktion.

Kiseljärnsgnarna och stålugnen kom först igång. Nyfikenheten var stor bland ortsborna, då de fingo se stället rinna som vatten ner i formarna. Dessa formar kallades kokiller. När dessa svälnat, tömdes de på sitt innehåll. De fyrflikiga, något koniska stålstyckken med en storlek av ungefär $30 \times 30 \times 100$ cm, som nu blivit till, kallades göt. Göten värmdes och fick passera valsverket, till dess de fått format $10 \times 10 \times 40$ cm, avsågades i längder på cirka 50 cm. och fick därefter namnet "billis". Dessa "billis" transporterades till nästa valsverk som arbetade ut dem till lämpliga fabrikat, borrstål, spettämnen o. dyl.

Stålverket sysselsatte ungefär 130 man. Men redan år 1921 måste företaget lägga ner driften, kapitalreserverna varo slut och bolaget trädde i likvidation. Surahammars Bruk höll driften i gång så länge det fanns material att tillga, men arbetsställena för arbetarna i Åtrafors blev allt mindre och mindre.

År 1922 inköpte Yngeredsfors Kraft A.B. anläggningarna, och detta företag såg nya och helt andra möjligheter för Åtrafors. Elkraften hade nu fått stora förförkare och efterfrågan på denna var stor. Åtraforsfallet var inte helt utbyggt varför dammen påbyggdes åren 1923–24. Däriigenom skapades också nya arbetsställen för folket. Fabriksbyggnaderna blevo snart nedrivna med undantag av smältverksbyggnaden, som ännu står kvar men är ombyggd till förråd, garage och kontorsutrymmen.

Gustaf Johansson.

))
)

Under byggnationen behövdes givetvis mycket folk, och arbetare kom från snart sagt alla hörn av vårt land. Stålverket uppfördes på Axtornaområdet i vår grannsocken Köinge.

Det nya bolaget gjorde allt för att lösa bostadsproblemet för det myckna folket, men allt vad som fanns att hyra blev i all hast uthyrat. Efter inköp av fastigheten Tången började bolaget där bygga en mängd bostadshus, och området fick snart namnet "Kineskvartet". Hit inflyttade i stort sett alla sorters folk, representanterande skilda yrken. Det var bråttom med att anställa arbetare, Stålverket skulle börja sin produktion.

Kiseljärnsgnarna och stålugnen kom först igång. Nyfikenheten var stor bland ortsborna, då de fingo se stället rinna som vatten ner i formarna. Dessa formar kallades kokiller. När dessa svälnat, tömdes de på sitt innehåll. De fyrflikiga, något koniska stålstyckken med en storlek av ungefär $30 \times 30 \times 100$ cm, som nu blivit till, kallades göt. Göten värmdes och fick passera valsverket, till dess de fått format $10 \times 10 \times 40$ cm, avsågades i längder på cirka 50 cm. och fick därefter namnet "billis". Dessa "billis" transporterades till nästa valsverk som arbetade ut dem till lämpliga fabrikat, borrstål, spettämnen o. dyl.

Stålverket sysselsatte ungefär 130 man. Men redan år 1921 måste företaget lägga ner driften, kapitalreserverna varo slut och bolaget trädde i likvidation. Surahammars Bruk höll driften i gång så länge det fanns material att tillga, men arbetsställena för arbetarna i Åtrafors blev allt mindre och mindre.

År 1922 inköpte Yngeredsfors Kraft A.B. anläggningarna, och detta företag såg nya och helt andra möjligheter för Åtrafors. Elkraften hade nu fått stora förförkare och efterfrågan på denna var stor. Åtraforsfallet var inte helt utbyggt varför dammen påbyggdes åren 1923–24. Däriigenom skapades också nya arbetsställen för folket. Fabriksbyggnaderna blevo snart nedrivna med undantag av smältverksbyggnaden, som ännu står kvar men är ombyggd till förråd, garage och kontorsutrymmen.

YNGEREDSFORS KRAFTAKTIEBOLAG



Yngeredsforsen före utbyggnaden 1905
Timmerflötning i Åtran

Bygdens största företag, Yngeredsfors kraftaktiebolag, har Åtran som ryggrad för sitt stora kraftförsörjningsområde. Detta område sträcker sig över hela Halland — med undantag av allra sydligaste delen —, och dessutom över sydligaste delen av Bohuslän. Företagets administration är förlagd till Mölndal. Av bolagets fyra vattenkraftverk beröra två — Yngeredsfors och Ätradefors — Okome socken; det senare förvaltat av Yngeredsforsbolaget, men ägt av A.B. Papyrus i Mölndal.

Utbrygganden av Yngeredsforsen påbörjades år 1905 och arbetet slutfördes i augusti 1907. Detta arbete hade en omfattning av



Ätradefors kraftstation

stora mått, och samlade folk från hela landet, men anlitades bygdenas folk först och främst. Detta hade också den allra största betydelse för småbrukare och andra som var beroende även av tillfälliga förtjänster. Kraftstationen utgöres av 4 horisontella aggregat med francisturbiner, och har en effekt av 8.800 kW. Fallhöjden är 18,5 meter. Energiproduktionen uppgår vid denna station till 39 mill. kWh. Vattenmagasinet som är avsett för dygens reglering rymmer 0,8 mill. m³. Ätradefors vattenkraftverk igångkördes 1918, men genomgick 1930 en genomgripande ombyggnad, varvid fallhöjden ökades till nuvarande 24 m. Ny kraftstation uppfördes som med sina 3 horisontella aggregat har en stationseffekt på 13.500 kW. Energiproduktionen är under medelvattenstånd 57 mill. kWh. Det vattenmagasinet som skapats ovanför dammanläggningen rymmer 4 mill. m³.

Den sjö som det uppdämnda vattnet bildade, omväckade fullständigt bygdens utscende i Okome sockens södra del. Ikke helter utan oro lämnade jordbruken i Gällsås och Bäckagård ifrån sig den mark som måste till för detta vattenreservoar, men så

småningorn insågs det omöjliga i att sträva emot utvecklingen. Snart vände man sig också vid tanken att se sitt potatisland och sin bästa havreäker som sjöbotten. Den inköpta marken betalandes också i stort sett ganska bra, 1/3 över det egentliga jordbruksvärdet. När Råvigeforsen en gång inköptes av Mörneby-bolaget, hade för Okome-delen av forsen betalats 32.000 kr., en summa som ansågs vara rejäl efter den tidens penningvärdet.

Elektrifieringen av okomebygden skedde dock i början mest genom de små kraftstationer som inrymdes i bygdens kvarnar. Under 1930–40-talet övertogs dock dessa kraftstationers distribution av Yngeredfsforbolaget.

Genom nämlunda företag har under de gångna åren arbetet beretts åt många av bygdens män. Företagets skattekronor ha också återspeglats i utdebiteringen för kommunen under årens lopp. Främsta, och mest märkbara anledningen till värdesättningen av företaget, är väl dock den jämma strömtillförsel som alla numera få tillgodogöra sig, och av vilken alla bli mer och mer beroende.

KULTURFRÄMJANDE FÖRENINGSLIV INOM SOCKNEN

S. L. U.-AVDELNINGEN

Vid ett möte i Bäckagård den 26 mars 1920 bildades Okomes avdelning av Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund. Föreningens första styrelse utgjordes av Hjalmar Hellberg, Okome 3, Ivar Andersson, Backagård, v. ordf., Jenny Hellberg, Okome 3, sektr., samt Cari Persson, Stocken, kassör.

Det var något fullständigt nytt med föreningverksamhet för landsbygdsungdom vid denna tid. Inga normer fanns att gå efter, utan var den nyblivna föreningungdomen i stort sett hänvisad till sina egna idéer. Därför blev också de föreningstekniska frågorna dominerande, såväl vid styrelsens sammanträden som vid föreningsmötena. Någon föreningslokal fanns ej, varför mötena hölls i hemmen, och underhållningen sköttes av de egna förmågorna. Deklaration (särskilt av Frödings dikter), fiolmusik och sång fanns på programmet, samt diskussioner — livliga diskussioner. Vid ett sommarmöte under föreningens första år diskuterades ämnet: "Hur skall man kunna få något förändrade tillstånd?" Ämnet var belysande för det ansvar man kände för föreningens fostrande uppgift. I meningssutbytet form sökte man uppdraga riktljerna mot det mål, man ansåg vara föringen värdigt. Utgången av de första diskussionerna kom också att bestämma föreningens inriktning under flera år framåt.

Man hade under denna tid ett starkt behov av att diskutera tidens frågor och personliga problem under parlamentariska former, var till man aldrig förut haft tillfälle. Med särskilt intresse diskuterades ungdomsproblem — dans kontra folkete, bästa sättet att använda fritiden, behovet av idrottsutövning etc.

tog inbjudningen, och då, såsom det ägnar varje huslig lantfröken, morgonklänningen och hushållsförklädet redan om aftonen blivit iordninglagda, iklädde hon sig skyndsamt den enkla dräkten, hellre än att låta tomtens och hans gäster vänta. Fastän det gamla huset var stort eller labyrintiskt, kunde hon dock ej beskriva mera av färdén, än att hon gått igenom moder till den allra näpnaste illa guddotter, vilken efter vederbörlig ritual vattenöstes, återlämnade hon barnet till modern. Denna bad henne hålla upp förklädet och lade något därut. Fastän det syntes endast vara små hyvelspän, visade sig fröken dock tacksam och belåten med den ovanliga faddergåvan. Hon återfördes på lika okända vägar till den stora salen i nedre våningen. Här tog tomten avsked av henne sägande:

"Vi råkas nog åter, men korn ihåg, vad än I då får se; skräta aldrig åt mig eller de mina, ty då återse vi varandra ej mer."

När tomten avlägsnade sig, kastade fröken hyvelspånen i den stora salskaminen, där hon ansåg dem kunna bliva till nytta. Men när pigan om morgonen där skulle göra upp eld, fann hon hyvelspånen förvandlade i rödaste guld och smycken av finaste dvärgsmide, inlagda med svart emalj. De havva länge gått i arv inom släkten men i senaste tider försyrnits på lika obegripligt sätt, som de tillkommit.

En tid förgick, och smyckad med tomtegummans gäva stod vår fröken brud i samma sal. Man annmärkte, att hon syntes i högsta grad tankspridd och oavlätligen hade sina blickar rikta- de mot kaminen i salshörnet. Hennes små bekanta voro där samlade till en likartad högtidlighet, och bruden var hennes guddotter. Allt tillgick där som inne i salen, men då en av de små uppassarna, som kringburo förfriskningar, stupade över ett lätet enris, glömde hon tomtens råd och brast i skratt. Synen försvann, och tomtarne havva sedanmera icke lätit se sig på Hel- lerup.

Källorna i Höstena

Vid Höstena i Ljungby finns flera stora vattenkällor, och de har i gängna tider satt folkfantasin i rörelse. Flera sägner har knutits till dessa källor, och även i våra dagar tycks de ge liv åt människors fantasi.

De största av Höstena källor är de så kallade Kalle brunnar. Det är en större och en mindre källa, som ligger tätt tillsammans något hundratals meter från Åtran och som har gemensamt utlopp dit i form av en ganska stor bäck. Den mindre av källorna är delvis fylld medsten och bräte och är inte särskilt vacker eller märklig. Den större källan däremot har flera meters diameter, har djupt kristallklart vatten och en botten med vit sand, som ständigt bubblar upp i små kratrar.

Några hundra meter sydväst om Kalle brunnar ligger på Stavbäcks marker en annan källa, Rangeli brunnar eller Ragnhilds källa. I en dalgång närmare landsvägen i Höstena ligger slutligen en källa, som blivit kallad Lyngbackakällan. Till den sistnämnda har det väl inte knutits så många sägner som till de övriga Höstena källor, men däremot var den förr utnyttjad som tvättställe av bygdens folk.

Källornas namn tarvar kanske en förklaring. Kalle brunnar utgör väl närmast beteckning för kallvattenkällor — det framvällande vattnet har nämligen samma temperatur året om. För Rangeli brunnar eller Ragnhilds källa finns det däremot flera olika sägner, som vill förklara namnets ursprung. Namnet Ragnhild kan möjligen också anknyta till något medeltida helgon, då det finns Ragnhild-källor även på andra platser i vårt land.

Enligt gamla handlingar lär Kalle brunnar också ha kallats Larängs källor, men detta namn torde inte vara i bruk numera.

Teol dr Bror Jansson återgav i en tidningsartikel 1964 en rad sägner och traditioner om Höstena källor. Om Kalle-brunnen berättades bl a följande:

Enligt folktraditionen skall Kalle-brunn sakna botten. Det sägs att en dag kom en skogsho körande med ett par stutar. När stutarna fick se att det fanns något att släcka törsten med, så rusade de, som oxar hava för sed, trots körkarlens protester rakt ned i den ena källan. Lass och körkari följde naturligtvis med ner i den bottenlösa källans djup. Denna sägen förtäljer att några timmar senare kom skogshon med sina oxar och sitt lass åter upp till deras världen vid Tullbron i Falkenberg, varefter han tog landsvägen hem till skogsbygden.

En liknande sägen berättades av en ortshbo i slutet av 1940-talet. Även då var det en man, som råkät köra ned i källan med vagn och oxar (eller möjigen hästar), varvid hela ekipaget försvann. Då flöt de emellertid upp i Åtran vid Herrting, strax uppströms Falkenberg.

Om en djuplodning i samma källa berättar dr Jansson:

En gång, då det var kalas i en gård i närheten, beslöt man göra ett försök att mäta djupet i Kalle-brunna. Alla tillgängliga rep och tömmar knöts ihop till en lång lodlinna, och till lod tog man en stor sten. Ingenting förslog dock. Stenen sjönk allt eftersom man förlängde linan. När man såg att det var lönlöst att försöka nä bottnen, och inga mer rep fanns att tillgå, ville man ge upp försöket och hala upp linan igen. Men se detta var stopp. Hur man än slet och drog, gav källan inte tillbaka ett tum av linan. Slutligen hämtade man en klok gubbe, som lyckades få upp linan.

August Bondeson tecknade upp många sägner från sin hembygd, och redan 1885 gjorde han en uppteckning om Rangelibrunnen i Höstena. Sagesman var den gången Augusta Matilda Bengtsdotter, Vessige mosse, och berättelsen löd så här:

Det var en man i Staffbäck, som var så stygg vid sin konna, slog henne jämt och drog'na. Så en dag var han ute och slog — det var om hösten, så kom hon te'n med middag. Då var han som vanligt stygger ve'na och slog henne och band henne vid ett tornaträd i hennes långa hår och slog så ifjäl henne där och grävde ned henne inunder på samma ställe.

När 18 år var gångna därefter — det var ingen som visste var hon blev av — så åt de middag på samma plats, men då



Den största av Höstena källor är intressant både som naturfenomen och som lokal för en rik sägenflora.

var det mycket folk. Där lägger han sig att sova under sammorna tornaapel, men det var många av slätterfolket, som var vakna. Så låg han och talte i sin sömn och saade: "Nu är det 18 år gångna se'n jag begravde min Rangla under detta träd". Så hörde de andra detta, och då tänkte de på, hur hon hade blivit borta. Ingen hade misstänkt honom om det.

Så teg de och såde ingenting till, utan låt honom gå och slå ett stycke till. De gick efter spadar och grävde och hittade henne så där inunder. Och därrefter så blev han tagen och avlivad.

Men efter där hon låg rann upp tre källor efter varandra och de kallas än i dag för Rangela brunnar.

I en uppteckning från sekelskiftet, även den återgiven av Bror Jansson, har man en annan variant av Ragnhild-sägningen:

"Det var skördetid. Slätterfolket hade vilat middag ute på fället och skulle just väcka husbonden Ola i Höstena, där han låg och sov under ett träd. Då hörde man honom under sömnens utbrisita: Nu är det jämnt 50 år sedan jag här begrov min Rangeli. Man lyssnade och trodde att man skulle få höra ännu mer. Men i detsamma rämnade marken där Ola låg, och en rik kålläder välvde fram ur den rämma, där Ola försedd, tagande med sig hemligheten angående Ragnhilds närmare öden.

Bonden i Höstena skulle ha slagit ihjäl Ragnhild och grävt ned henne. Där Ragnhild begravts, vällde det fram en rik kålläder, och då marken öppnade sig, försedd mördaren ned i remman".

Ånnu en Ragnhild-sägen från Höstena — återgiven av Bror Jansson — lyder så här:

En dräng blev kär i en flicka och i svartsjuka, då hon inte ville ha honom, slog han ihjäl henne. Han kastade henne i källan, som sedan fick namn efter henne, Ragnhilds källa.

På sin dödsbädd berättade drängen om händelsen med Ragnhild, och prästen beslöts göra en undersökning av källan. Man hittade då flickan, och hennes kropp var välbevarad, där den legat i det kalla vattnet.

I Höstena källa (Kalle-brunnar) ligger huvudet av Stavbäcka-skräddarens gesäll! Det påståendet gjordes av en äldre dam i samband med ett besök vid källan 1965. Uppgiften visar att det även i ganska sen tid skapats sägner kring de märkliga källorna i Höstena.

Bakgrunden till damens påstående är bl a detta. Hos en skräddare i Stavbäck i Ljungby anställdes i slutet av 1870-talet en gesäll. Denne försedd under mystiska omständigheter, och då man senare fann hans döda kropp i Åtran vid Falkenberg, utpekades skräddarmästaren som hans bandman. Vid fyndet av gesällens kropp fattades dock huvudet, och det har veterligen aldrig återfunnits. Så har berättarna tydligt att placera huvudet i den bottenlösa och hemlighetsfulla Höstena källa.

Det påstådda mordet i Stavbäck blev för övrigt vida känt genom den av August Bondeson återgivna visan om Stabäcka-skräddaren: "Känner I igen, kärnen I igen, Stabäcka-skräddaren? "Han tog huet av gesällen. Och detta gjorde han om kvällen. Han tog hu'et ifrå en, och slängde kroppen i åen, osv". Verkliga händelser och återgivna berättelser från skilda tids-epoker tillsammans med märkliga naturbildningar har förvisso utgjort en god grund för de många sägenbildningarna kring Höstena källor.



Fig 5 Provisorisk reningsanläggning för Vinters vatten i Jonstorp

med klor är måttet rågat. Under två veckors tid arbetas det febrilt i Jonstorp för att få ledningar och pumpar klara och se! På utsett tid — i verkligheten 4 timmar för sent — är Bergagårds-vattnet i vattenledningarna. Samtidigt står den nya infiltrationsanläggningen färdig. Vattenverket har ridit ur sin genom tiden svåraste kris. Kommunalmännen har fått fullt klart för

sig att vattenförsörjningen måste prioriteras och alla ansträngningar kommer i fortsättningen att inriktas på den framtida vattenförsörjningen.

Ubyggnad av nytt vattenverk i Kärreberg

Kommunfullmäktige griper sig an med kommuners vattenproblem. Byggnadskontoret ombildas till gatukontor enligt beslut, § 231/74. Ett tekniskt projektionskontor upprättas med byggnadschefen som teknisk ledare och med kommunalrådet Arne Andersson, kommunstyrelsens v ordförande Erik Gustafson och byggnadsnämndens ordförande Arvid Petersson som politiska ledamöter.

Projektgruppen får vattenverkets utbyggnad som första punkt på handlingsprogrammet och skall dessutom svara för reningsverkets utbyggnad och VA-försörjningen i norra och södra kustområdena. Gruppen har sitt första sammanträde den 7 augusti och flyttar in i nytt kontor i Falkcentrum den 1 februari 1975. Kjessler & Mannerstråle AB, Halmstad, (KM) lämnar i september 1969 det handlingsprogram som skall ligga till grund för projektgruppens arbete. Kärrebergsområdet NV om Vessigebro visar sig lämpligt som vattentäkt. Ca 50 m tjocka grusavlagringar i dalgången utmed Åtran avslöjas genom seismiska undersökningar och där efter utförda undersökningsborningar. I dalgången ned mot Höstena källa får man artesiskt grundvatten.

Grusåsen norr om Kärreberg visar sig lämplig som infiltrationsområde. Grusmassorna har tillräcklig tjocklek och nivåskillnaden mellan infiltrationsytan och vattenuttaget är 25 meter (fig 6). Förhandlingar upptages med markägarna lantbrukarna Kjell Nilsson, Flädje och Åke Elfsson, Kärreberg, som är beredda att mot servitutsavtal upplåta marken till kommunen och vattenverket. Fru Karin Heuman på Fors gård medgiver kommunen rätt att ivid Åtran placera en pumpstation för åvatten att infiltreras i grunden vid Kärreberg. KM får i uppdrag att projektera nytt vattenverk i Kärreberg.

Parallellt med vattenundersökningen har KM utrett möjligheterna att dragra fram en huvudledning för vatten från Kärre-

berg till en anslutningspunkt i Vinbergs kyrkby. I maj 1973 bestämmes ledningsdimensionen till 400 mm sedan en allsidig utredning av det lokala vattenledningsnätets möjligheter utförts. Vinn- & Spritcentralens tillkomst komplicerar utredningen, då man från Spritcentralens sida icke kan specificera vattenuttaget. Man bestämmer sig från kommunens sida att framdeles får Vinn- & Spritcentralen på sin tomt ordna en reservoarvolymp på 500 m³.

Fran Käreberg föreslås uttagas 150 l/s. Vid högbelastning under sommarmånaderna kan upp till 100 l/s uttagas från Jönstorp. Med parallellkörsning av de båda vattenverken kan vattenförsörjningen anses tryggad till år 2000! En utredning den 3 oktober 1975 av KM visar, att kommunen kan taga ut 75 % mer vatten



Fig 7 a Nadelstichung av siligr | uttagsspruta B II



Fig. 6 KM:s grundvattnunderökningar i Karlebergsmrådet



Uno Albrektsson

Christer Gedda

Liss-Olof Johansson

1976 års förlagställare och arbetsledare

Allan Gistorp

projektgruppen som jurist för vattendomsansökan. Cirkeln är slutten.

Projektgruppen beslutar att det nya Kärrebergsverket skall invigas på 75-årsdagen av Jonstorpsverkets slutbesiktning den 12 juli 1901 med generaldirektör Valfrid Paulsson som invignings-talare.

Kärrabergsverkets anläggningskostnad

Kjessler & Mannerstråle bedömer den 4 februari 1975 totalkostnaderna till 10,5 milj kronor. Reservoar, ca 3.000 m³ och vattenverksbyggnad beräknas till 2,7 milj kronor. Dessa två anläggningar har uppskjutits några år och kommunens direkta anläggnings-kostnad bedömes sálunda till 7,8 milj kronor. (fig 7 a och b)

Anläggningen lämnas ut på entreprenad, där Byggnadsproduktion AB (BPA) i hård konkurrens får arbetena. Ledningsarbetena, inkl 30 man för bergsprängning, krävde 1901 ca 100 man. I dag utför 4 man med hjälp av grävmaskin motsvarande arbete. Ingen bergsprängning har dock förekommit! Arbetet varade då i två år nu har den 10 km långa ledningen och vattenverket färdigställts på 9 månader. (fig 8)

Slutkostnaden för verket och huvudledningen blir 7,9 milj kronor. Då återstår vattenverket med sin lågreservoar och en nybyggnad av högreservoar på Tröngeberg eller annan plats i centralorten.



Fig 7 b Brunnssborrarna Ewald Liljenberg och Leif Björk verkar nöjda med provpumpningen av uttегеbrunn B III

räknat per KWh från Kärreberg än från Jonstorverket. Detta medför att Kärreberg kommer att bli kommunens huvudverk för vattenleveranser medan det 75-åriga Jonstorpsverket blir kom-munens reservverk, som till en början endast är i funktion under sommarmånaderna.

Kjessler & Mannerstråle AB har företrädds av ingenjör Liss-Olof Johansson och hydrogeolog Christer Gedda. Dessa har med bistående av tekniker hos KM burit ansvaret för utredningen allt från förundersökningar till det slutliga förslaget, *bilaga 5*.

Som ett kuriosum kan nämnas att provinställakkare C H Björcks i vattenledningskommittén sonson, Bo Björck, Göteborg, anlitas av

ASIGE

ASIGGEBYGDEN
När man återvänder mot och genom Alige, gör man mina flitiga besök i den bygdens förtroende – här finns sekretesset 1900-talets Ny skola / Åsige, varav den ännu idag fungerar som bygdskola. Diesnader finns både och hundrarna. Samtliga byggander finns kvar.

man en upplysning i connexionsmediet om att den svenska statenkamargrav, borgmästaren och bondesoniörsdottern, stenkammargrav, "Hagbands geige", lämnade sitt grav- och kulturmemento "Hagbands geige", lämna älderns rester stora och formboga och mycket mera. Att det tora antala författarskap Hammarby under fortalibetuppgivit varit av stor betydelse redan under fortiden. Till dessa minnesmarken har senare den mediehistorien bidragit och ger ett segerklimmer över området.

Kyrkan, Kyrdyn, medeltidsdagen Kyrkobostadsholm och de gans babyggelser med rötter i 1700- och 1800-talen visar att det ägtskapet också fortättningslevde varit en rik kultur- och jordbrukssbygd.

BESVÄREN OM KÄNGÅRD OCH STIGNE

Det mest kända av alla de monumentala formgivningarna är trakten av "Haggbards gelige", en grav- och kulturförtegning från bronstidernas ca 1500–500 fkr. Anläggningen består av två återsättningar med varvens två stora, resta elefanter. På den ena av stenarna finns en inleddt cirkelegur som trots allt är en snyggast och ett uttryck för solcitygen.

Namnet Haggbards gelige kommer från den fornordiska sagan om den nordiske prinsen Hagbard som återkände sin prinsessan bort till Asige. Hagbard had fört kinnmott och där smygat in i hennes kammar, och där fått hennes kille om evig lätteks. Men Hagbard upptäcktes och dömdes till att ge sig av Signes rätt. För att få sig tillbaka upphörs kapell i Asige. Från hand bördet med att lämna upp hennes kropp dingla i Gaggen, och intonsat att signe sin ålskande kropp dingla i Gaggen, och hon sätter sig på slottet och brämmer hine. Då Hagbard fält hon detta berörs på hennes kärlek, går han tillbaka till signe kör till med. Enligt traditionen blev Hagbard härjig mellan stenarna i Haggbards gelige. På den plats där Signe dog sprang en italiensk upp, Signes lilla litte. Denna julkalender omkring 1 km söder om Asige kyrka, med klart vatten bubblande upp från den sandiga bottnen, i Särestad (se nedan) finns en nära formlikhet med antyckning till sagans om Hagbard och Signe finns spridit i alla de nordiska länderna och återsätts årligen vid Signes källor och Haggbards högar som finns runt om Norden.



Kyrkbyn Asige
Kyrdbyn Asige är samlad kring den romanska sockenkyrkan, som, samt förligen byggdes under 1100-talet. 1847 uppfördes delen av nuvarande bostadshus. Vid kyrka, skiftet 1842–49 byggdes kyrkbyn runt omkring en central gård. Kring kyrkbyn samlades 1800 byggnader till en storhet i Asige, varav den stora krogfunktionen som byggdes redan 1740. Dessutom upptäcktes meieri och lanthandel. Samtliga byggnader finns kvar.

A map showing the distribution of finds (indicated by small crosses) around the Högberga villa site. The villa is marked with a large cross. A curved line, likely a road, runs through the area. The word 'Högberga' is written near the villa, and 'Villa' is written near the bottom left. The word 'SAMSTAD' is written on the right side.

Själviken om Häggbärd och Sjöne

Det mest kända av alla de monumentala formgivningarna i trakten är "Hagbards gelige" och kulturen tillhörde en del medborgare från Borsåslandet ca 1500-1500 fkr. Anläggningen består av två återsättningar med varandra tvärt emot, nästa sanner. På den ena av stenarna finns en infälld aktrikförgång med en solcirkel och ett utrör till och från den.

Namnet Hagbards gelige kommer från den nordiska sagan om den norrländske prinsen Hagbard som Alskade Signe, sin prinsessa bosatt i Asige. Hagbard hade kold kvarnnottholm där smektigt i hemmes kommarne, och där fått hemmes koff om evig haftek. Men Hagbard upptäcktes och dömdes till galgeval av Signe far. För att pröva hemmes kappen i galgen, och därmed bekräfta att det var hon som kappan i galgen, och att han inte varit med om hennes död, så satte Hagbard hon sätter sig på stollet och brämde huv. Då Hagbard fält detta beröts på hemmes kaflek, där han lättad sin egen död i stenarna i Hagbards gelige. På den plats där Signe dog sprang en röd tålig upp, Signes lilla. Denna jungfruska ligg ger omkring 1 km söder om Asige kyrka, med kast vatten bubblande upp från den sandiga bottnen. I Särestad (se nedan) finns en nära förlängning med anknytning till säg-landet, Nagbards hög, en väldigt bronsida hög. Här finns om Hagbard och Signe finns spridit i alla de nordiska länderna och återskåda är de Signes kaflek och Hagbards hög som finns runt om Norden.



Särnstad
Vid Särnstad norr om Alingsås kyrka, ligger ett mycket stort gravfält med ett fyrtiotal rasta stenar, ett hundra högar, stenkastningar och en truedal. I skogen på andra sidan vägen ligger den viktiga Häggbörs hög, innan man utår medan det befägda begrava sina döda på Kyrogtäcken brants på bål. Tillsammans med de brända benen hittas vid arkeologiska undersökningar ofta lerkandidat och parsonage tillhörigheter som smycken, vapen och redskap, men även rester av gravgod i form av fiofa. På denna plats lågden de sista begärdarna sedan 1100-talet i Särnstad under Broder- och Jämlekar (1500-talet-1600-talet).

KNORR

A black and white map of the upper Midwest and Great Lakes region. The Mississippi River is prominently featured, flowing from the south through the center of the map. A dashed line extends from the river northward to the Great Lakes. Two specific locations are labeled: 'St. Louis' on the river near its confluence with the Missouri River, and 'Milwaukee' on Lake Michigan. A vertical scale bar on the left indicates distances up to 100 miles.

ENGLISH

When travelling along the road to and through Aigle one finds oneself in a landscape of history - there are the stone-chamber burial places of the Stone-Age man, the Bronze-Age barrows and our monument "Hercules gis le poing" (Hercules' Gloves), the latest stones and stonemasons of the Iron-Age.

The large number of prehistoric remains indicate the importance of the country-side in ancient times. Subsequently the medieval legend of the Turnip Boy still between Prince Habsburg and Francois II gave the area some fame connected with the ancient monuments. This gave the area a fairy-tale atmosphere.

The church, the church village, the medieval manor of Knobshofen and the buildings of today, with their origin in the 18th and 19th centuries, indicate that the Aigle rural district continued to be rich in culture.

Knobesholm
Gården Knobesholm har hela välvärdeade byggnader från 1800-talet och framåt. Gårdsmästaren härrör från Kull Knob som anlade gården på 1800-talet. Mangårdsbyggnaden uppfördes 1832 och påbyggdes med en vinge 1802. Vid uppförten till huset ligger ett magasins och en ladugård, båda byggdes av kraftig gråsten under 1800-talet. Vid samma tiden gjordes dessutom en omgestaltning i aktivesvars konstitution från 1700-talet. I början av 1800-talet uppfördes ett tunbrunn och en kanal vid vattenfallen i Hökgårdssjön, strax söder om gården. Vid vattenhöjden återvändes tråmanst sändordförande. Under 1880-talet har det restaurerats av Asige hembygdssällskap.

Dinge Traudard är en gravtyp från järnåldern (500 f.Kr – 1050 e.Kr), som utörs av en stensättning med böjta sidor vilka sluter i tre snitt spetsar. Vid Öringe finns två traudard med 33 meter långa sidor. Trauddamas form kan ha en magisk betydelse, då trestålar är heliga i många kulturer. (Jättröden Krishna tecknades). Vid Bostället i Öringe finns ett fint exempel på bondstensdams (ca 4000–1500 f.Kr); storleken är gravläggningar; en hälftida i hög.

DEUTSCH

Fahr man auf den Landstrasse nach und durch Augs ob ericht man die handliche Vorzel - Nie gibt sie Steinmarktgäste aus der Bauernschaft, zehn, "Flaggbarts guige", erreichbare Stärke aus der Elsterland und eine vor- geschichtliche Burg.

Diese Gruppe aus Anzahl von ungewöhnlichkeiten, Städte ziehen, dass die hier schon während der Vorkrieg von Grosser Bedeutung war. Mit diesen Denkmälern hat man später Regierte die militärische Werte von der unglücklichen Lebengeschichte des Prinzen Hugobald und der Prinzessin Signe verbanden. Dieses gibt der Gegenstand einen märchenhaften Schmuck.

Die Kirche, das Kirchdorf, HolzKirchheim aus dem Mittelalter und die heimliche Beziehung mit Ahnen aus den 18. und 19. Jhd. zeigen, dass diese Gegebenheit auch weithin ein weiches Kulturerbe darstellen ist.